



Marcelino Lijesen: bulterriër met passie voor zijn werk

'Mijn werk doe ik met veel passie. Het doel is om een voor de patiënt honderd procent tevredenstellend resultaat te behalen. Daar is tot op de dag van vandaag niks aan veranderd. Ik bijt me vast in de problematiek die geschetst wordt en verheug me op patiënten die bij me komen en die ten einde raad zijn of die van collega's te horen hebben gekregen dat ze er maar mee moeten leren leven. Hoe moeilijker het probleem, hoe groter voor mij de uitdaging.'

Door Bas van Heel, A&C Media | Foto Henry Peters

Marcelino Lijesen is binnen zijn vakgebied een echte bulterriër. Hij bijt zich vast in het probleem en laat niet meer los. Hij zet zijn kennis en kunde in voor alle mensen, niemand uitgezonderd. Vandaar ook dat de term laagdrempeligheid is terug te vinden in al zijn consulten. En de tarieven? Die zijn hetzelfde als toen hij 32 jaar geleden begon: deze zijn nooit verhoogd.

Vele honderden patiënten hebben een bezoek gebracht aan de praktijk van doctor Lijesen en ervoeren zelf de meer dan verbluffende resultaten die hij regelmatig weet te bereiken. In het gastenboek op de website en hieronder vertellen veel mensen over hun ervaringen.

Patricia uit Nuth

'Ik was een zelfstandige, stabiele jonge vrouw van 27 die na een periode van fikse stress ineens niks meer kon. Ik voelde me werkelijk waar doodziek. Ik had overal pijn, was angstig, paniekerig en duizelig, had last van hartkloppingen, hoofdpijn en hoge bloeddruk. Elke avond als ik naar bed ging, dacht ik dat ik 's morgens niet meer wakker zou worden. Na dit een half jaar te hebben volgehouden, belandde ik uiteindelijk in een depressie. De huisarts zei dat ik kerngezond was aan de hand van de bloedonderzoeken en het hartfilmpje. Ze schreef me medicatie voor tegen hartkloppingen. Hierdoor kreeg ik echter problemen met betrekking tot mijn astma; ik kreeg geen lucht. Door de verergering van de astma kreeg ik vervolgens weer hartkloppingen. Waanzin! Vervolgens schreef ze me oxazepam en

themazepam voor - kalmeringstabletten - en verwees me door naar een psycholoog. De tabletten hielpen me niet, evenals de psycholoog niks voor me kon betekenen. Een half jaar lang heb ik me dagelijks voort moeten slepen, voor zover dat ging. Totdat ik geattendeerd werd op doctor Marcelino Lijesen. Ik had de hoop inmiddels al opgegeven en raakte alleen maar verder heen. Bij de psycholoog scoorde ik op alle testen maximaal negatief, terwijl ik voorheen een eigen bedrijf leidde en mijn leven normaal was. Dat kan toch niet?! Je doodzieke lichaam en je geest geraken steeds verder uit balans en niemand kan iets voor je betekenen. Verschrikkelijk, zo frustrerend! Doctor Lijesen zag ik dan ook als mijn laatste kans. Deze lieve doctor stelde me gerust en heeft me door middel van acupunctuur en vitaminen- en mineralenpreparaten beter gemaakt. Ik kan het nog steeds niet geloven dat ik al na een maand toekomstplannen aan het maken ben. Ik voel me weer energiek en heb geen pijnklachten meer. Ook psychisch begint alles weer op zijn plaats te vallen. Ongelofelijk! Ook zijn assistente is een lieve meid. Lekker duidelijk en georganiseerd. Doctor Lijesen handelt op een zorgvuldige manier en past zijn werkwijze aan op de persoon. Hij staat altijd open voor vragen en zal je bij alles adviseren. Hij neemt de tijd voor je en ook belangrijk: hij heeft humor. Ik ben hem ongelofelijk dankbaar voor wat hij tot nu toe al voor me heeft gedaan. Waar ik dacht dat mijn leven voorbij was, heeft doctor Lijesen ervoor gezorgd dat ik een tweede kans krijg. Ik ga door met acupunctuur zolang het nodig is. Afhankelijk van hoe mijn hersens in de laatste fase herstellen,

past hij misschien ook nog hypnotherapie toe. Doctor Lijesen heeft me mijn leven teruggegeven. Hiervoor zal ik hem eeuwig dankbaar zijn. Ik kan dan ook iedereen aanbevelen, met welke klacht dan ook, contact op te nemen met deze beste man. Normaal zou ik zeggen: baat het niet, schaad het niet. Maar ik kan me niet voorstellen dat deze doctor iemand niet kan helpen.
Txn Marcelino!

Mevrouw Schreurs uit Maastricht

'Manische depressiviteit, een meer dan ernstige ziekte. Je ziet niets aan de buitenkant en de sociale omgeving begrijpt er dan ook totaal niets van. Je durft nergens meer naartoe, sluit jezelf het liefst op en ziet het leven niet meer zitten. Je bent volledig afhankelijk van je partner die je er doorheen moet slepen. Zelf heb je daar geen enkele behoefte aan: laat me maar, laat me met rust, waarom voel ik me zo, moet ik echt zo verder? 's Avonds naar bed gaan in de hoop dat er geen morgen meer is; maar je wordt toch weer wakker en de eeuwigdurende dag begint weer. Zo heb ik me jaren gevoeld, heb rondgelopen als een zombie. Ik had ook goede momenten, zeer zeker. Deze werden echter steeds minder. Elke dag dat gevecht, ik werd er echt moe van en heb in het verleden met regelmaat verlangd naar eeuwigdurende rust. Ik kan mijn dank dan ook niet echt onder woorden brengen. Nu ik me weer mens voel, geniet ik letterlijk van alles, zelfs van de allerkleinste dingetjes. Ik pluk nu de dag en voel weer wat leven betekent.'

Frans Duizings uit Denia, Spanje

'Zoals beloofd een berichtje op uw site. Per toeval hebben we u getroffen voordat we net op weg naar het ziekenhuis in Denia waren in verband met acute rugpijn. Door de rug gegaan met iets te verplaatsen. Ik kon niet meer normaal lopen van de pijn. U heeft mij even kosteloos - u wilde niets hebben - geholpen en ik kon per direct weer normaal lopen, zonder pijn. Meer dan bedankt! Reken maar dat ik u de beloofde fles cognac zal bezorgen/laten bezorgen. Het ga u goed.'

B.H.J. van den Broeck uit Geleen

'Geachte heer Marcelino Lijesen. Bij deze zoals beloofd mijn beknopt verhaal voor op uw gastenboek. Meer dan zeven jaar ben ik van hot naar her gelopen om vervolgens te horen dat ik CVS heb. Dat was in 2011, de grond zakte onder mijn voeten weg. Ik kreeg namelijk ook te horen dat ze niets meer voor me konden doen en dat ik maar een psycholoog moest gaan raadplegen om met mijn ziekte te kunnen omgaan. Begin dit jaar ben ik, na het lezen van een artikel over u, in behandeling gekomen. Ik kan nu hardop zeggen dat ik weer kan LEVEN. Ik kan weer dingen doen die ik sedert jaren niet meer gedaan heb. Mijn energie is weer terug en mijn vermoeidheid is verleden tijd. Bedankt.'

Wie meer wil weten over de behandelmogelijkheden of een afspraak wil maken, kan zich wenden tot de praktijk voor alternatieve geneeswijzen, Bekerbaan 39 in Schimmert, 045 - 404 27 14. Of [zie www.lijesen.nl](http://www.lijesen.nl). Hier vindt u onder het kopje Gastenboek veel ervaringen van patiënten en bij Media een selectie uit de verschenen artikelen. Tot slot en zeer zeker niet onbelangrijk: de behandelingen worden door vrijwel alle zorgverzekeraars vergoed.

M.G.M.H. Lijesen Ph.D. Doctor of Philosophy in Allied Health Services

Bekerbaan 39 | 6333 EJ Schimmert | T 045-4042714
www.lijesen.nl | info@lijesen.nl

Voula Steevens-Chaniotakis, Stein/Maasmechelen
(van de voormalige bakkerij Steevens)

Een pluim voor een wijze man!

Beste Marcelino. Ik heb in het verleden veel mensen ontmoet, vaak met verschillende gezichten, en heb daarbij helaas moeten onderkennen dat de zakenwereld erg hard kan zijn. De meeste mensen die je zogenaamd willen helpen, willen alleen maar hun zakken vullen, op de een of andere manier gebruik van je maken of beter van je worden. Helaas kom je daar te laat achter. Ik wil je dan ook ontzettend bedanken voor alle oprechte en eerlijke hulp die je ons gegeven hebt in het verleden. Je was een van de weinige personen die niet wilde profiteren van ons of ons bedrijf. Een bijna uitstervend ras. Je hebt je altijd voor honderd procent en meer ingezet om ons te helpen. Helaas werd er slecht geluisterd en werden je adviezen niet of maar gedeeltelijk opgevolgd. Je hebt meerdere malen ruim van tevoren verteld wat er ging gebeuren indien we niet dit of dat zouden doen, zelfs schriftelijk. En je had elke keer, achteraf gezien, helaas gelijk. Ook wil ik je bedanken voor je geduld. Je kritiek was hard, zelfs keihard, maar altijd terecht, dat heeft zich bewezen. Ik heb je leren kennen als een eerlijk en oprecht persoon met kennis van zaken. Vaker schrijven ze over jou als de man met de gouden handen, maar zoals ik je heb leren kennen ook met een gouden hart. Sterker nog, een mens met een hart als een zwarte diamant, zeldzaam en uniek. Je bent een persoon die recht door zee gaat en geen blad voor de mond neemt. Daarbij pak je het probleem keihard aan maar speelt nooit op de persoon, een meer dan mooie en goede eigenschap. Ik kan anderen alleen maar het advies geven naar je te luisteren en er iets mee te doen voor het te laat is. Er is een spreekwoord: door schade en schande wordt men wijs. Ik ben wijzer geworden!

M.G.M.H. LIJESEN PH.D.



DOCTOR OF PHILOSOPHY IN ALLIED HEALTH SERVICES
ALTERNATIEVE GENEESWIJZEN

Vorm
en beweging
Leerboek van het
bewegingsapparaat
van de mens
Tekst