

Marcelino Lijesen, de man met de 'Gouden Handen' viert zilveren jubileum als vooraanstaand alternatief genezer

Schimmert - Vijftig jaar actief als vooraanstaand alternatief genezer heeft Marcelino Lijesen een status opgeleverd waarvan betrouwbaarheid en een gedegen kennis van zaken de peilers vormen. Door de jaren heen heeft een grote groep mensen zijn heil gevonden bij de behandelmethodes en de adviezen die hij geeft. Velen hebben de levensvreugde waar ze recht op hebben teruggekregen en velen bezoeken regelmatig zijn praktijk in Schimmert om daar te ondervinden waarom dit fenomeen bij de mensen die hem kennen ook wel de man met de 'gouden handen' wordt genoemd. Dit jaar viert Marcelino Lijesen zijn zilveren jubileum dus tijd om eens nader kennis te maken.

"Het vindt allemaal zijn oorsprong in Sittard, daar ben ik opgegroeid. Op een gegeven moment ontdekte ik mijn paranormale gaven. Zo zat ik eens op een feestje, waar ook een klein meisje met buikpijn aanwezig was. Ik hield mijn hand voor haar buik en zij zei: "Meneer, het lijkt wel of u kunt toveren, mijn buik wordt warm en ik voel de pijn verdwijnen". Een andere feestganger kon het niet geloven en zei: "Als je dan toch bezig bent, ik heb wat hoofdpijn, kun je me daar even van afhelpen?". Ik hield mijn hand op de plek waar de pijn zat en ook deze persoon voelde de klacht wegtrekken en overgaan. Dit zijn voorbeelden van mijn eerste stappen op dit pad. En van het één kwam het ander. De mensen die mij kenden vertelden dit soort verhalen verder en op een gegeven moment kwam een man met zijn vrouw bij mij. Zij vertelde dat ze al een hele tijd last van flinke buikpijn had. Ik verklaarde haar de klachten, het kwam doordat haar linker eileider afgesloten was. Toen zei haar man: "Nu heb ik je, allemaal kolder wat je zegt. We komen net uit het ziekenhuis en

daar hebben ze na een onderzoek met contrastvloeistof gezien dat er niks aan de hand is". Ik was zeker van mijn zaak en wilde er alles onder verwerpen als ze een 'second opinion' lieten doen. Dit gebeurde en inderdaad mijn diagnose bleek te kloppen", vertelt Marcelino.

De drang om zich te bewijzen uitte zich op steeds meer vlakken, maar echt een richting geven aan het leven zat er nog niet in. Marcelino: "Tot dat moment niet, maar op een avond ging ik naar bed met extreme hoofdpijn, ik kon mijn ogen niet openhouden en moest gewoon in het donker gaan liggen. Op een gegeven moment had ik het idee of er iets een uitweg zocht uit mijn hoofd, alsof het uit elkaar sprong. Ik omschrijf het vaak met 'als of er een raket een uitgang zocht in mijn hoofd. Hierna was de pijn verdwenen. Maar in de ochtend, ik weet het tijdstip nog 8.15 uur, kwam de 'raket' terug met dezelfde helse pijn. En enkele minuten later was alles voorbij, ik stond op en 'wist' precies wat ik moest gaan doen met mijn leven. Ik ging me verdiepen in het menselijk lichaam o.a. door een studie massage, paranormale en alternatieve geneeswijzen. Tijdens deze studie c.q. zoektocht ontmoette ik Prof. Dr. De Mayer, deze werd mijn begeleider tijdens de verdere studie in de alternatieve geneeswijzen. In 1983 begon ik officieel een eigen praktijk in Heerlen en in 1992 behaalde ik uiteindelijk mijn Ph.D. Daarna ben ik me altijd blijven



Betsy en Marcelino vormen al jaren een hecht team (Foto: Jan Valentijn)

verdiepen in de alternatieve geneeswijzen. Jaarlijks volg ik nog altijd mijn bij- en nascholing, je raakt namelijk nooit uitgeleerd, er is altijd wel iets dat je kunt verbeteren.

Ook verschillende journalisten hebben de afgelopen jaren regelmatig aangeklopt om proefondervindelijk vast te stellen wat nu wel of niet waar is en om ervaringen op te tekenen. Zo verschenen er artikels over hem in de Story, vak- en weekbladen en diverse dagbladen. "Ja, veel van deze mensen verzochten me tijdens zo'n interview ook eens iets te laten zien, zodat zij zelf konden ervaren of het klopte wat ik vertelde en wat voor reactie het opriep. Ik heb bijvoorbeeld één journalist, eens door vijftig lagen stof heen de warmte van mijn handen laten voelen. Hij was hiervan zo on-

der de indruk dat hij niet wist hoe snel hij moest inpakken en vertrekken", vertelt de maestro, hij was totaal onbekend met dit fenomeen.

Op een gegeven moment moest Marcelino uit Heerlen vertrekken, er kwam een nieuw bestemmingsplan. En zo kwam er een eind aan de bloeiende praktijk die hij samen met echtgenote Betsy in de Parkstad-regio had weten op te bouwen. "Tja, dat vonden we allebei jammer, maar het was niet anders. Betsy en ik gingen elk week-end op pad om een plek te vinden die ons beviel en waar we met plezier konden gaan wonen en werken. Op een dag reed ik rond op de motor en Betsy in de auto en we kwamen in Schimmert. Ik zag dat het pand aan de Berberbaan te koop was en stapte van mijn tweewieler om te praten met de

eigenaar die op de oprit aan het werk was. Hij liet me de geweldige tuin zien en toen we terugliepen zei ik tegen hem 'verkocht'. Hij keek verbaasd, maar begreep dat ik serieus was. Ja, we wonen hier nu alweer heel wat jaren en het dorp heeft in het begin echt aan me moeten wennen 'de alternatieveling' en ik aan het dorpsleven".

Marcelino is buiten acupuncturist, homeopaat, hypnotherapeut en magnetiseur ook een bedreven mental coach. Zowel in het bedrijfsleven als op vele vlakken in de sportwereld heeft hij zijn waarde bewezen. Dit resulteerde in vele kampioenen in binnen- en buitenland. Zoals recentelijk de wereldkampioen free fight Mitat Tahirsylaj.

Het streven van deze alternatieve genezer is op alle gebieden waar hij actief is, altijd geweest 'goed of niet' en beslist niet zweverig. Iets wat hij in de praktijk ook altijd probeert waar te maken door de stelregel dat er binnen vijf behandelingen resultaat moet zijn. "Klopt. Ik neem altijd de tijd voor de mensen en neem ze serieus. Ik houd niet van even snel iets tussen-door, de aandacht is een belangrijk aspect van de behandelmethodes. Je moet goed luisteren om tot de kern van de klachten door te kunnen dringen. Ik neem iedere klacht even serieus of het gaat om een puistje of een zeer ernstige aandoening. Mensen hebben niks aan opmerkingen als 'leer er maar mee leven' of 'het komt door uw leeftijd'. Ook stuur ik de patiënten nooit zomaar weg. Ik help ze of ik verwijs ze door. Ik bied ze een oplossing, want dat verdienen ze", besluit een altijd zeer gedreven Marcelino Lijesen dit verhaal. Kijk ook eens in het gastenboek, bij media of in de fotogalerij op www.lijesen.nl c.q. neem persoonlijk contact op 045-4042714. (BvH)