

# ‘Geen hooikoorts meer dankzij de Gouden Handen van Marcelino Lijesen’

SCHIMMERT

In het volgende verhaal komen mensen aan het woord die door de behandelingen van doctor Lijesen de toekomst weer vol vertrouwen tegemoet zien en door mij werden geïnterviewd over de stap die zij gezet hebben en die hun leven in positieve zin veranderde. Marcelino Lijesen vierde afgelopen jaar zijn dertig jarig jubileum en heeft in die periode vele honderden mensen geholpen op het moment dat zij dachten: ‘Ik moet er maar mee leren leven’.

**Miranda Stelten:** “De laatste jaren begon ik steeds als de lente goed op gang kwam, zo ergens eind april, begin mei behoorlijk last te krijgen van mijn ogen, neus en keel. Het leek wel of de slijmvliezen ernstig waren opgezet, en de minste irritatie van wat dan ook te veel was. Soms kon ik het zonlicht niet eens verdragen. Ik ging naar de huisarts en vertelde mijn klachten. Ik kreeg een briefje mee om een medicijn op te halen waarmee de klachten wel zouden verminderen. De conclusie was dat ik last had van de zogenaamde ‘pollen’ in de lucht. Ik begon te slikken, één, twee, drie weken, maar resultaat bleef uit. Ik werd alleen nogal moe van de pillen, suf zelfs. Ik mocht geen auto meer rijden en ik had behoorlijk zeg maar gerust flink de balen. Terug naar de dokter, bloed laten prikken voor een allergietest enz. enz. Uiteindelijk na de uitslag op bezoek bij een specialist in het ziekenhuis en weer richting thuisfront met een zak medicamenten. Het hielp allemaal niet echt, het ging eigenlijk alleen maar slechter met me. Mijn humeur holde achteruit, ik had geen eetlust meer en was continu moe. Een vriendin van me kon het niet aanzien en zei ‘Jij gaat met me mee naar Marcelino Lijesen’. Ik vroeg nog wat ik daar moest, maar ze duldde, achteraf gezien gelukkig, geen tegenspraak en bleek de eerste afspraak al gemaakt te hebben. Hij begon direct met het aanpakken van hooikoorts en mijn huis- en stofmijt allergie en gaf me nog een aantal tips om de overlast te beperken. Na een paar behandelingen ging het al veel beter en uiteindelijk had ik nergens meer last van. En dat zonder medicijn-

nen. Nou ik kan wel zeggen en roep het ook vaker, als er iemand gouden handen heeft dan is dat wel doctor Marcelino Lijesen.”

**Mevrouw Bloebaum:** ‘Ruim 47 jaar rookte ik gemiddeld dertig sigaretten per dag. Daar had ik genoeg van. Ik wou er kost wat kost zo snel mogelijk mee stoppen. Ik belde met de praktijk van doctor Lijesen en maakte een afspraak. Nu twee behandelingen later is het afgelopen. Ik heb geen zin meer in een sigaret. Na de eerste behandeling merkte ik al iets, maar na de tweede was ik er gewoon helemaal vanaf. Wel pak ik af en toe een pepermuntje als vervanging. Dat is alles. Door het ingrijpen van Marcelino houd ik flink wat geld over en bovendien zal het

ook een positieve weerslag hebben op mijn gezondheid. Hij heeft echt, zoals vaker geschreven wordt, Gouden Handen. Marcelino is een zeldzaam exemplaar en ik hoop dat hij nog jaren kan doorgaan.’

**Janice van der Steen:** ‘Onlangs heb ik besloten om naar Marcelino te gaan omdat ik me al anderhalf jaar psychisch niet goed voelde. Ik heb in het verleden een periode overmatig, verschillende drugs zoals xtc, coke en speed gebruikt waarna alle klachten zijn begonnen. Ik had last van hevige paniekaanvallen en het voelde alsof ik al een jaar lang in een waas en/of droomwereld leefde. Ik ben voor deze Klachten verschillende malen naar de huisarts en psychiater geweest, maar ik werd telkens weer van het kastje naar de muur gestuurd. Ondanks dat ik van Marcelino’s bestaan afwist ben ik altijd sceptisch geweest. Ik hoorde altijd van zijn succes maar voordat ik iets geloof moet ik het zelf meemaken. Ik ben blij dat ik uiteindelijk de stap genomen heb en hulp gezocht heb bij Marcelino. Mijn bezoek aan Marcelino heeft me weer hoop en positieve energie gegeven. Het zal een lange tocht

worden maar ik heb er volle vertrouwen in dat hij me van mijn psychische klachten kan afhelpen.

**Mevrouw van der Steen:** ‘Vijf jaar lang heb ik geleden onder een ontzettende jeuk. Ik wist me er geen raad mee en heb ruim twee jaar van alles geprobeerd om ervan af te komen. Zelfs de specialisten in het ziekenhuis konden me niet verder helpen. Het was zo erg dat het mijn leven totaal beïnvloedde. Dit kwam met name ook doordat ik niet meer fatsoenlijk kon slapen en oververmoeid werd. Ik was eigenlijk zo goed als ten einde raad ton ik bij de praktijk van doctor Lijesen terecht kwam. Maar vanaf het moment dat de behandeling met acupunctuur en een speciaal zalfje dat door Marcelino samen met een aantal anderen in tien jaar tijd ontwikkeld was, begon was het vertrouwen er direct. Na een paar weken was de jeuk bovendien weg en dan kun je gaan slapen! Ik heb de afgelopen maanden vijf jaar bijgeslapen. Geweldig. Het is een buitengewoon zalfje en Marcelino...die is zeker ook buitengewoon!’

*Wie meer wil weten over de behandelingsmogelijkheden of een afspraak wil maken kan zich wenden tot de praktijk voor alternatieve geneeswijzen, Bekerbaan 39 in Schimmert, (045)4042714.*

*Of zie [www.lijesen.nl](http://www.lijesen.nl) Hier vindt u onder het kopje ‘gastenboek’ veel ervaringen van patiënten en bij ‘media’ een selectie uit de verschenen artikelen.*

**Vergoeding door vrijwel alle zorgverzekeringen**

De behandelingen worden vergoed door de meeste zorgverzekeraars. Ook kunt u kijken op [www.lijesen.nl](http://www.lijesen.nl) Hier vindt u bij ‘media’ het complete verhaal van de patiënten hierboven. Kijk ook eens op het gastenboek.

Bas van Heel

