

# Alternatieve genezer boekt opmerkelijke resultaten

## “Hooikoorts en psoriasis? Dankzij Marcelino Lijesen heb ik nergens last van!”



Marcelino Lijesen ziet het als een plicht om zijn kennis en vaardigheid steeds verder te ontwikkelen  
Foto: Jan Valentijn

**Schimmert** – Een boom van een kezel zit als een zielig hoopje mens snetterend en snuivend in een hoekje van de wachtkamer. Regelmatig doet hij een greep in de grote doos met tissu's die onder handbereik op de stoel naast hem staat. "Nee, ik ben geen potje aan het grien'en", mompelt de man als hij merkt dat hij de aandacht trekt. "Hooikoorts", voegt hij er met een zucht aan toe. "Doodmoe word ik ervan. Ik ben zo slap als een vaatdoek. Het voorjaar moet nog beginnen, maar ik word nu al gek van de jeuk aan mijn ogen. Als het zo blijft of zelfs nog erger wordt, ga ik alweer een regelrechte rampzaliger tegemoet. Echt, dit gun ik niemand." "Ik hoop dat die dokter Lijesen werkelijk zo goed is als jij beweert", richt hij vervolgens het woord tot een blonde dame die bij de lectuurtafel staat te neuzen. Kennelijk vormen beiden een stel. "Jan, je zult zien, over een week of drie ben je een ander mens", antwoordt de vrouw zonder een spoor van twijfel in haar stem. "Mannen!", meent ze nog met een spottend lachje. We raken in gesprek.

"Ik heb Jan zowat hiernaartoe moeten slepen", vertelt de dame opgewekt. "Typisch! Mijn zus is ook met zo'n ijzervechter getrouwde en daar gaat het

precies eender. Pas als het echt niet anders kan wordt een dokter geraadpleegd." "Marianne, je moet niet overdrijven", sputtert het lijdend voorwerp tegen, "want je weet best dat ik verleden jaar herhaaldelijk bij de huisarts en de specialist ben geweest. Pillen, poedertjes, drankjes en sprays hebben ze me voorgeschreven. Ik voelde me al bijna een vuilnisbak en toch heb ik maanden met rode ogen en een verstopte neus rondgelopen. Waardeeloos!"

Het is duidelijk dat de hooikoortspatiënt weinig vertrouwen in de medische wetenschap heeft en van het bezoek aan de praktijk van Marcelino Lijesen verwacht hij evenmin wonderen. Zijn vrouw is heel wat optimistischer gestemd.

"Bij Jan in de wielerclub rijdt een knul die voor een profloopbaan lijkt te zijn geboren", verklaart Marianne. "Een klasbak met superbenen. Spijtig genoeg kampt hij met allerlei vervelende allergieën en ik geloof dat hij zelfs astma heeft. Tot kortgeleden maakte hem dat ondanks zijn talent al bij voorbaat kansloos, want telkens als er pollen in de lucht zaten of als er een hoog ozon gehalte was stond Bas, zo heet dat joch, zowat te blauwbekken. Andere of

zelfs zwaardere medicijnen waren geen optie, want veel middelen zijn in strijd met de dopingregels. Hoe dan ook, om een lang verhaal kort te maken, Bas is verleden jaar hier bij Lijesen terechtgekomen. Hij was ten einde raad en stond al op het punt om zijn fiets aan de wilgen te hangen. Zo ver is het niet gekomen, want binnen een maand was Bas opgelapt en fitter dan ooit. Het wielertoernooi was toen al grotendeels gelopen, maar de herfstkoersen kon hij in ieder geval probleemloos uitzrijden. De afgelopen weken zijn in België al wat jeugdwedstrijden verreden en uitkomend bij de nieuwelingen heeft hij iedere keer een podiumplaats behaald. Bas is daarom laaiend enthousiast over de behandeling van Lijesen en zegt er spijt van te hebben dat hij niet veel eerder een beroep op de alternatieve genezer heeft gedaan. Het is dan ook op zijn aanraden dat we een afspraak hebben gemaakt."

"Daar zullen jullie geen spijt van krijgen", mengt zich een meisje van een jaar of twintig in het gesprek. "Mijn moeder heeft ook hooikoorts. Ze komt al een paar jaar in de lente hier naartoe. Meneer Lijesen behandelt haar met een combinatie van homeopathie en magnetiseren. Dat werkt perfect, want mijn moeder heeft nergens last van en gaat zogezegd zingend en dansend door het leven."

"Zelf ben ik kort voor de jaarswisseling de eerste keer hier geweest", kwettert het meisje ongeremd door. "Ik wilde stoppen met roken en had gehoord dat Marcelino Lijesen daarbij kon helpen. Dat bleek te kloppen, want na twee laserbehandelingen heb ik geen sigaret meer aangeraakt. Nooit gedacht dat 't zou lukken!" "Dat ik ben gestopt met roken geeft me best wel zelfvertrouwen", vervolgt ze met een ernstig gezicht, "maar in dat opzicht nog veel belangrijker is het feit dat meneer Lijesen me van mijn eczeem heeft afgeholfen. Ik had er al sinds mijn tienerjaren last van. Kleine jeukende plekjes, bultjes

zelfs. Als die open gingen werd de huid branderig en strak, om daarna met veel schilfervorming uit te drogen.

Het is begonnen in de knieholtes, maar later kreeg ik het ook op mijn armen en zelfs aan de onderkant van mijn borsten. Om je dood te schamen! Ik ben bij ik weet hoeveel artsen geweest, maar niemand kon helpen. 'Psoriasis' luidde de diagnose. Ik moest er maar mee leren leven. Dat werd wel wat anders geformuleerd, maar daar kwam 't eigenlijk wel op neer. Tot op zekere hoogte had ik me daar al mee verzoend. Een vergissing, want inmiddels weet ik dat mijn klachten weldegelijk te behandelen zijn."

Het meisje vertelt dat Lijesen de lelijke plekken op haar armen waren opgevallen toen ze de eerste keer voor de anti-rookbehandeling kwam. Er volgde een lang gesprek, waarna de alternatieve genezer nog tijdens hetzelfde consult startte met een therapie. Net als bij haar moeder werden homeopathische middelen gecombineerd met magnetiseren.

"Toen meneer Lijesen me de eerste keer magnetiseerde wist ik niet wat me overkwam", blikt de jongedame terug op haar eerste consult. "De aangetaste plekken werden ontzettend warm en ik voelde werkelijk dat van alles op gang werd gebracht. Ik kon het zelf amper geloven, maar de volgende dag waren de huidirritaties al duidelijk verminderd. Met het innemen van het homeopathische middel moest ik toen nog beginnen. Vandaag kom ik de zesde en als 't even meeziit laatste keer. Mogelijk ben ik niet definitief genezen, maar ik ben op dit moment helemaal klachtenvrij en mijn huid wordt met de dag mooier. Ik ben dolgelukkig! In mijn ogen kan Lijesen niet meer stuk. Die man heeft dus echt gouden handen!"

"Zie je wel", grapt Marianne daaropvolgend tegen haar nog steeds hevig snutterende Jan, "zoals ik al zei komt alles op z'n pootjes terecht. Deze zo-

mer ben je beslist fit genoeg voor de verbouwing die nu al zo lang wordt uitgesteld." Jan houdt wijselijk zijn mond.

Marcelino Lijesen wordt tot de meest vooraanstaande alternatieve genezers van ons land gerekend. Hij geniet enorme faam als magnetiseur, maar ook als homeopaat, acupuncturist en hypnotherapeut kan hij bogen op een klinkende naam. Lijesen heeft niet de pretentie een wonderdokter te zijn, maar het staat buiten kijf dat hij regelmatig opzienbarende resultaten boekt.

"Ik ontdekte al op vrij jonge leeftijd dat ik kon magnetiseren", legt Marcelino Lijesen uit. "Daarmee had ik probleemloos aan de slag kunnen gaan, maar ik vond het ongepast om blind op die gave te varen. Daarom ben ik gaan studeren en bekwaamde me in onder andere homeopathie, acupunctuur en hypnotherapie. Ook heb ik in de Verenigde Staten een universitaire opleiding in de algemene gezondheidsleer doorlopen. Die studie heb ik met een doctoraat weten af te ronden en ik durf dus best hardop te zeggen dat ik mijn vak buitengewoon serieus benader." In zijn Schimmertse praktijk voor alternatieve geneeswijzen behandelt Marcelino Lijesen patiënten met de meest uiteenlopende klachten, zowel psychisch als fysiek. Met veel verrassend resultaat worden patiënten met spier- en gewrichtsklachten, huidaandoeningen, chronische maag- en darmstoornissen, hoofdpijn of, om maar een voorbeeld te noemen, foebieën behandeld. Marcelino Lijesen onderhoudt goede contacten met artsen uit de reguliere gezondheidszorg. Verder is het wellicht aardig om te weten dat een aantal ziektekostenverzekerders zijn behandelingen geheel of gedeeltelijk vergoedt.

Wie meer wil weten over de behandelmogelijkheden, kan zich voor nadere informatie wenden tot de praktijk voor alternatieve geneeswijzen, 045-4042714.